



- Turens længde:** 3,7 km. Kan forlænges ved fx at lægge turen tilbage gennem Sondrup. Denne tur er ikke mærket, men i skoven står der stadig mærkepæle, som i sin tid blev opsat af Århus Amt - de kan forvirre lidt.
- Højdeforskelle:** Turen langs fjorden er ret flad, men ellers er området meget kuperet, og enkelte stigninger er lidt stejle. Det gælder også turen op til udsigtspunktet.
- Fremkommelighed:** Noget af strækningen består af smalle stier, ved Dilbjerg er skovvejene dækket af græs og mos, så turen er alt i alt ikke egnet til barnevogne eller kørestole, selv om de fleste skovveje er af god kvalitet.
- Borde/bænke på ruten:** Bænk ved de tre damme og på udsigtshøjen.
- Parkering:** Udmærket parkering i skoven ved de tre damme. Skilt på Sondrupvej viser ind til parkeringen.
- Offentlig transport:** Ikke ret gode forbindelser. På skoledage kører linje 1006 til Sondrup.
- Afstand fra Odder:** 13 km
- Ejerforhold:** Området er privat, ejet af Sondrup Plantningsselskab Aps. Du må derfor kun færdes til fods og på cykel og kun ad stierne og skovvejene og kun fra kl. 6 morgen til solnedgang. Hunde skal holdes i snor. Skoven har jævnligt problemer med folk på mountainbikes - de må køre ad skovveje, men ikke ad dyrevek-sler og traktorspor.

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på www.dn.dk/VandretureOdder

Folderen er en opdateret version af en tidligere folder fra 2015. Den er udgivet i 2019 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.

Layout: Horisont Grafisk
Foto: Lars Aarø, Fokus Foto
Tekst: Ib Salomon



TURE I DEN LOKALE NATUR

SONDRUP PLANTAGE

De tre damme og fjorden



Danmarks
Naturfredningsforening
Odder



NY UDGAVE

Tre damme i skoven - og en fin tur langs fjorden

Sondrup er den eneste landsby i Odder Kommune, der ligger omkranset af skov. Denne tur begynder og slutter på parkeringspladsen, der ligger på Sondrupvej knap en kilometer syd for landsbyen. Også parkeringspladsen er omkranset af skov, og den befinder sig lige i kanten af Sondrup Plantage.

De første træer i plantagen blev plantet i 1882 på det, der tidligere var kendt som Sandbjerge, store lyngdækkede og sandede bakker, hvor der førhen græssede får. Den 110 hektar store plantage ejes og drives stadig af det selskab, der blev stiftet i 1882, Sondrup Plantningsselskab. Selskabets 722 anparter er fordelt på ca. 430 personer, og uanset antallet af anparter har man kun én stemme. 7,5 % af skoven er udlagt til urørt skov.

I 1977 blev hele Sondrup-området og Uldrup Bakker fredet, og siden er der ind mod Horsens kommet nye fredninger til, så hele området nord for Horsens Fjord nærmest udgør en naturpark med en særdeles afvekslende natur. Det bakkede landskab er en såkaldt randmoræne, som vi kan takke den seneste istid for. Isen og smeltevandets forenede kræfter formede bakkerne, mens de store strandenge langs Horsens Fjord er et resultat af den landhævning, der fulgte efter istiden.

Tæt ved parkeringspladsen ligger tre kunstige damme på stribe. De blev anlagt i 1960'erne for at få lidt vand i skoven og dermed øge dens rekreative værdi. Dammene er temmelig tilgroede, og venter på en oprensning. I den midterste dam har birketræer indtaget en lille ø. Bevoksningen ved dammene rummer bl.a. dunhammer, dueurt, padderok, sort natskygge, brombær og skov-angelik, og i mange træer slynger kaprifolier sig op ad stammerne.

Fra dammene går en lille og ret stejl sti ind i plantagen. Bevoksningen er meget varieret og underskoven tæt, men snart åbner landskabet sig, så du får et fint kik ned mod Sondrup Strand og den gren af Horsens Fjord, der hedder Amstrup Red. Bag den ligger Alrø udstrakt.

Enkelte marker langs fjorden dyrkes fortsat, og langs grusvejen vokser bl.a. brandbæger, krageklo, vilde roser, torskemund, gyvel, snerler, harekløver og vilde æbler. I 1993 blev der registreret ca. 450 plantearter i området, en fjerdedel af Danmarks samlede antal. Den store variation sikrer også et rigt fugleliv i det meget tyndt befolkede område, der kun tæller nogle få spredte ejendomme.



- 1 Syd for Sondrup (lige over for indkørslen til Olufsborg) finder du en lille parkeringsplads i skoven. Bemærk det enorme grantræ tæt ved indkørslen.
- 2 De tre damme blev anlagt i 60'erne. På østsiden af den midterste dam står en bænk. Fiskeri er ikke tilladt.

Ved Dilbjerg drejer vejen ind i landet, og her svinder skovvejene ind til græs- og mosklædte hjulspor. Her består dele af skoven af store fyrretræer, og et langt, markant dige markerer grænsen for plantagen. Langs en skovvej vokser der masser af nøddebuse, ligesom du kan se hæg, hvis bær fuglene sætter pris på. Enkelte steder vokser der lyng. Midt i skoven kan du tage en afstikker til en udsigtshøj med et flot kik ned over Horsens Fjord. Lige inden du når tilbage til den asfalterede Sondrupvej ser landskabet ud som befandt du dig i en svensk skov. Fra det sted, hvor skovvejen møder Sondrupvej er det bare at dreje til venstre, så er du tilbage ved udgangspunktet efter få hundrede meter.

- 3 En meget stor og nærmest skulpturel granitblok markerer dette vej-Y. Bemærk en gammel to-stammet eg, i selve egen har myrer bygget bo. I det hele taget er der mange myretuer i skoven.
- 4 På denne strækning veksler turen mellem skov og åbne marker - hele tiden med fjorden som følgesvend.
- 5 Bebyggelsen er spredt, men der findes enkelte sommerhuse her ved Dilbjerg.
- 6 Et langt mosgroet skovdige markerer skellet mellem Sondrup Plantage og Uldrup Bakker. Diget går nærmest nord-syd.
- 7 Midt i skoven er der en fin udsigtshøj med kik ned over Horsens Fjord, og på højen står en mindesten for Christian Søltøft, der tog initiativ til plantagen.
- 8 Grusvejen krydser Sondrup Bæk. Den kan høres men næsten ikke ses, fordi den er skjult i den frodige bevoksning af bl.a. kåltidsel.
- 9 Langs asfaltvejen vokser nogle gamle, hule pile - ja, man ser nærmest heksen komme ud af dem!