



Turens længde: 14 km, ret med 3-4 timer.

Højdeforskelle: Turen er ret kuperet med de største stigninger i Vejlskoven og Storskoven.

Fremkommelighed: Meget vekslende, det meste af turen foregår på gode grusveje eller asfalterede veje, men fx er kirkestien langs Vejlskovens skovbryn ret smal, og den kan være glat.

Borde/bænke på ruten: Nej, men tag et siddeunderlag med og brug det, når I holder pauser. Turen er lang, så tag noget proviant og drikelse med.

Parkering: Lille p-plads i Vejlskoven på Sønderbakken i Odder, lille p-plads på nord-siden af Lundhoffvej ved indgangen til Lundhofskoven. Mulighed for at parkere på den gamle vandværksgrund på Ulvsborgvej i Fillerup.

Offentlig transport: Ikke de store muligheder, bus 331 mellem Odder og Skanderborg kører dog gennem Fillerup.

Ejerforhold: Skovene på ruten er private og tilhører henholdsvis Rathlousdal Gods og Aakær Gods. Du må færdes til fods og på cykel og kun ad stierne og skovvejene og kun fra kl. 6 morgen til solnedgang. Et par steder kommer du meget tæt på private boliger - vis særligt hensyn disse steder.

Folderen er udgivet i 2022 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.

Du kan også finde folderen på nettet:
odder.dn.dk/naturen-i-odder/vandreture

VELUX FONDEN
X



Layout: Horisont Grafisk
Foto: Lars Aarø, Fokus Foto
Tekst: Ib Salomon

TURE I DEN LOKALE NATUR

PÅ LANGTUR I LANDSKABET



Danmarks
Naturfredningsforening
Odder



Mange kilometer – mest i bakkeland og skov

Find et par gode vandresko frem og giv dig god tid, for denne tur er både flot og lang - hele 14 km. Undervejs vil du opleve et kuperet og meget varieret landskab, for du kommer til at gå i både skov, skovbryn, langs enge og i åbent land.

Parkeringspladsen i Vejlskoven på Sønderbakken i Odder, den med motions-redskaberne, er et godt udgangspunkt. Bag redskaberne går en sti opad til højre, den er ret stenet og stejl, og den kan være glat. Når der en sjælden gang er sne nok, er den populær som kælkebakke.

På toppen følger du den smalle sti langs det skarptskårne skovbryn, den er en gammel kirkesti. I vådt vejr kan den være ret smattet.

Stien bliver til en markvej, som på højre side passerer et lille vandhul, inden den møder Rathlousdalvej. Følg vejen ligefrem, altså mod syd. I et vej-Y vælger du at fortsætte ad Rathlousdalsvej, vejen til højre. Vejen går gennem åbent land, hvor blæsten har frit spil. Markerne er store og tilhører Rathlousdal Gods. Vi er højt oppe, cirka 60 meter over havet, og i klart vejr kan man lige akkurat skimte havet.

Landsbyen Ondrup rummer fine bindingsværkshuse. Drej til højre i byen. Efter kort tid kommer Hestehavevej, en grusvej, du skal følge videre mod syd. Skiltene henviser bl.a. til Ondrup Mosevej 71-77.

Nyd udsigten, som er særlig fin på denne strækning. Vejen bliver til en snoet hulvej på et stykke, og øst for vejen passerer du en tilgroet grusgrav ved et skovstykke med høje asketræer.

Nede i dalen er joden mere sandet, og foran dig er der store eng- og moseområder og en sumpet skov. Her udspringer Rævs Å. Her er flere grusveje, men følg igen skiltet mod Ondrup Mosevej 71-77. Vejen bugter sig op og ned, og de store træer i vejsiden har rødder som nærmest stiver vejsiden af. På vejens nordside hælder stejle skråninger ned mod vejen.

Der ligger kun nogle få spredte huse her, og ved et rødt hus, Ondrup Mosevej nr. 75 svinder vejen ind til en smal sti, der munder ud i en skovvej i Aakærskoven. Drej til venstre ad den. Efter et stykke går vejen tæt forbi Skovhuset, en stråtekt ejendom som ejes af Aakær Gods.

Ude på den asfalterede Aakærvej skal du gå et lille stykke mod nord (til højre). Ved de to lave, hvide betonsøjler går du ind i Storskoven, først gennem bøgeskov, siden forbi graner med slanke stammer og en strækning med enormt høje og ranke kæmpe-ædelgraner. Hold dig til den centrale



skovvej indtil du, stadig inde i skoven, møder Lundhoffvej. Gå lidt til venstre til den lille p-plads i skovbrynet, for her går turen videre, nu ad en skovvej mod nord gennem Lundhofskoven.

Vejen går langs et markant skovdige, og på det vokser gamle træer. I et t-kryds skal du gå til venstre, vejen kommer tæt på skovbrynet og går under en højspændingslinje. Efter 1,5 km møder du Fillerupvej, den skal du gå til højre ad, tilbage mod Odder. Fillerupvej er en lang og lige grusvej, og der vokser overraskende mange forskellige arter af træer langs den. På nordsiden finder du kommunens første minivådområde, der fjerner kvælstof og fosfor fra drænvandet - i dag fremstår det næsten som et naturområde. Vejen går gennem den gamle del af Fillerup og ud til Skanderborg-Odder landevejen. Følg den mod Odder og bemærk undervejs både den smukke Fillerup Mølle og Otilias Kilde. Ved Rathlousdal Gods kan du enten følge Alléen eller gå op ad Rathlousdalvej og gennem skoven tilbage til Sønderbakken - uanset rute gætter vi på, at det sker på ømme fødder!

- ① Du kommer gennem Ondrup med dens fine bindingsværkshuse.
- ② Her er mange markveje at vælge mellem - følg skiltet mod Ondrup Mosevej 71-77.
- ③ Midt i Storskoven passerer vejen nogle enorme ædelgraner.
- ④ Store træer vokser på det markante skovdige i Lundhofskoven.
- ⑤ Her krydser Fillerupvej Odder Å - som på dette sted er så beskeden, at den nogle år tørrer helt ud.
- ⑥ Her snor Odder Å sig fint gennem engen.
- ⑦ I Fillerup blev der for nogle år siden fjernet spærringer i åen, som også fik nye slyngninger.
- ⑧ Otilias Kilde opsøges af mange.