



# RAVNSKOVEN

## lige ud til vandet

- Turens længde:** En tur rundt i skoven, med en eller to afstikkere ned til vandet, er ca. 3,2 km lang.
- Højdeforskelte:** Næsten fladt område.
- Fremkommelighed:** Skovveje, men de er velholdte. Stien langs stranden er blød.
- Borde/bænke på ruten:** Ja, plankebord og bænk på stranden ved den nordligste af de to skovveje, der fører ned til vandet.
- Parkering:** Meget beskednen parkeringsplads i skoven, hvor Søbyvej slår et knæk. Et alternativ er at holde i Hou og gå ud til skoven langs stranden.
- Offentlig transport:** Gode forbindelser til Hou med Midt-trafiks linje 103. Herfra er der dog et stykke til skoven, enten ad Vestergade og Søbyvej eller langs stranden.
- Afstand fra Odder:** 10,6 km  
Afstand fra Hou: 1,8 km ad Vestergade/Søbyvej, 1 km ad stranden.
- Ejerforhold:** Skoven er privat og tilhører Rathlousdal Gods. Du må derfor kun færdes til fods og på cykel og kun ad stier og skovveje. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang. Hunde skal føres i snor. På stranden gælder andre regler, her må du færdes til fods og tage kortere ophold hele døgnet.

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på [www.dn.dk/VandretureOdder](http://www.dn.dk/VandretureOdder).

Folderen er udgivet i 2015 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder med støtte fra Odder Kommune samt fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (LAG-midler)

Odder  
Kommune



MINISTERIET FOR  
BY, BOLIG OG  
LANDDISTRIKTER



Danmark og Europa investerer i  
landdistrikterne



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne

Layout: Horisont Grafisk  
Foto: Lars Aarø, Fokus Foto  
Tekst: Ib Salomon

Danmarks  
Naturfredningsforening  
Odder



## Ravnskoven på kanten af havet

Ravnen er i fremgang i Danmark, og i perioder har den store fugl faktisk ynglet i de høje bøge i Ravnskoven. I så fald ses den ofte patruljere langs stranden, dels for at finde føde, dels for at hævde sit territorium.

Ravnskoven tilhører Rathlousdal Gods og er med sine 73 hektar en forholdsvis lille skov. Men beliggenheden er unik, for to steder går de lange, lige skovveje direkte ned til stranden. Vejene danner nærmest en grøn tunnel, der ender ved vandet, og mens det er høje, slanke bøge, som dominerer i det meste af skoven, så vokser der bl.a. gamle ege i skovbrynet ud mod Søby Rev, som havet hedder på dette sted. Læg mærke til Trillingstenen ude i vandet, et ældgammelt sømærke.

Området ligger blot nogle få meter over havet, og det mærkes flere steder i skoven, dels i form af mange grøfter og småbække, dels i form af skovmoser, mere åbne områder med mange tuer og lysesiv. I en elleskov kan du om foråret se blomstrende engkabbeleje. Vinbjergsneglene trives godt med al fugtigheden – du møder sikkert mange af dem.

Langs skovvejene kan du, alt efter årstiden, se stor fladstjerne, masser af anemoner, stinkende storkenæb, kalkkarse, febernellike, skovmærke, korsknep, humle, vild ingefær og vikke – og med lidt held også den fredede orkidé, tyndakset gøgeurt.

Op ad en del træer vokser efeu eller kaprifolier. Ude ved vandet er vegetationen en helt anden. Langs strandvoldene og strandengen vokser et bælte af engkarse, men her er også mange kvan. Fuglelivet ved kysten er naturligvis helt anderledes end inde i Ravnskoven. Ved vandet dominerer andefuglene, men her er også regnspove og strandskade.

Inde i skoven kan du høre – og måske se – blandt andet spætter, natugle, gærdesmutte og gransanger. Plus (med lidt held!) ravnen.

Skoven er svær at fare vild i, fordi vejene ned til vandet fungerer som ledelinjer. En rundtur kan fx starte, hvor Søbyvej slår et knæk, lige i skovkanten. En anden mulighed er at begynde turen på Strandgade i Hou og herfra følge stien langs stranden ud til Ravnskoven – ved højvande kan den dog være oversvømmet.



- ① Her, hvor Søbyvej slår et knæk, findes en beskedent parkeringsplads med plads til et par biler.
- ② Skovvejen er her ført over en af de mange bække og grøfter på en bro af store kampesten.
- ③ Begge disse skovveje er helt lige – og de fører direkte ned til vandet.
- ④ Herfra er der fin udsigt ud over Søby Rev. Et stykke ude i vandet kan du se Trillingstenen, der har fungeret som sømærke.
- ⑤ Også herfra er der fin udsigt ud over havet. På stranden findes et plankebord med bæk. Skovbrynet ud mod havet er helt specielt, ikke mindst på grund af de gamle ege.

- ⑥ Ved højvande kan det ikke lade sig gøre, men normalt kan man gå ad en smal sti langs stranden. Den udgår fra Strandgade i Hou.
- ⑦ Den eneste jættestue på Odderegnet ligger her, et stykke inde i skoven, men der er ikke adgang til den. Om vinteren kan den ses fra skovvejen, men om sommeren kniber det. En jættestue er en stor gravbygning, hvor flere ligger begravet, og den er over 5000 år gammel. Der kendes ca. 700 jættestuer i Danmark.
- ⑧ Ravnskovhuset hedder huset ved indgangen til skoven. Bemærk inskriptionen på murværket. E.v.H.R. står for godsejer Emil von Holstein-Rathlou.