



Kyststien er godt mærket med pæle med røde prikker og pile. Flere steder er der desuden informationstavler. Stien er et resultat af et grønt partnerskab med rigtig mange deltagere, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening. Stien blev indviet grundlovsdag 2014 af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl. Forsiden viser skulpturen Houfruen.

- Turens længde:** Ca. 5 km
- Højdeforskelle:** Næsten fladt område
- Fremkommelighed:** Fra Hou og frem til Hou Strandcamping er stien bred og jævn og velegnet til både kørestole og barnevogne. Derefter bliver den mere sandet. En del af tilbagevejen kan foregå på markveje og grusveje.
- Borde/bænke på ruten:** Ja, flere steder undervejs.
- Parkering:** Gode muligheder, både ved Havnen i Hou og ved Odder Strand Camping ved Hølken, altså i begge ender af turen.
- Offentlig transport:** Relativt gode forbindelser til Hou med Midttrafiks linje 103. Færger til både Tunø og Samsø.
- Afstand til Odder:** 10 km
- Ejerforhold:** Stien er offentlig, men går gennem områder, der ejes af både stat, kommune og private lodsejere. Hunde skal føres i snor, men på selve stranden må de gå løs fra oktober til og med marts.
- Ture i nærheden:** "Ravnskoven - lige ud til vandet".
"Svendshøj - i H.C Andersens fodspor".

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på www.dn.dk/VandretureOdder

Folderen er udgivet i 2019 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra VELUX FONDEN.

Layout: Horisont Grafisk
Foto: Lars Aarø, Fokus Foto
Tekst: Ib Salomon



TURE I DEN LOKALE NATUR

KYSTSTIEN VED HOU



Danmarks
Naturfredningsforening
Odder

Langs kysten fra Hou til Hølken

Sandstrand, badebroer, gamle ege, stolte fyrretræer, bålsteder og åbent land. Kyststien ved Hou har det hele, så det er ikke så mærkeligt, at den er vældig populær. Endnu mere populær blev den, da den i 2014 blev forlænget og opgraderet - blandt andet blev belægningen på de første 850 meter af stien fra Hou til Egmont Højskolen forbedret, så stien her er velegnet til både kørestole og barnevogne.

Stien udgår lige nord for færgehavnen i Hou. Herfra sejler der færger til både Tunø og Samsø, så du vil næsten altid kunne følge en færge på vej til eller fra havnen. Oprindeligt var mange af husene langs stien sommerhuse, men efterhånden er en stor del blevet til helårshuse. Du kan dog stadig opleve en vældig stor variation i byggestil, ligesom mange af de gamle fyrretræer er bevaret og giver hele strækningen et præg af skov. Kort før den lange badebro er der et egentligt skovstykke. Det er ikke stort, men det er en lille omvej værd, for her er mange fine egetræer og inde fra skoven et smukt kik ud mod havet.

En badebro strækker sig hele 140 meter ud i vandet - den er bygget, så den også kan bruges af mennesker med fysisk handicap. Det samme gælder Hou Søsportcenter, sommerhusene, der gemmer sig på naturgrunde inde i skoven. Også de er bygget med fokus på tilgængelighed. Området ved badebroen er temmelig urbant - her er både bålplads, sauna, beachvolley og tennisbaner tilhørende Egmont Højskolen, men snart bliver det igen sommerhuse, langstrakte haver og stranden, der præger turen. Stien krydser Spøttrup Bæk. Den er beskeden, men den har ikke desto mindre været skyld i flere oversvømmelser, der blandt andet har ramt Hou Strandcamping. En del af campingpladsen vil de kommende år blive udstykket til sommerhuse, men der vil fortsat være pladser til cirka 60 campister.

Kyststien er godt mærket, men nord for campingpladsen bliver den mere sandet og derfor lidt mere besværlig. Men glem ikke at nyde udsigten ud over havet, i klart vejr kan du både se Tunø, Samsø og Helgenæs. Plus vindmøllerne. De står på Tunø Knob, seks kilometer fra kysten, hvor de blev rejst af Midtkraft i 1995.

Du kan næppe undgå at bemærke de mange hybenroser langs stien, en flot, men også forkættret busk, fordi den spreder sig så let og fordi den udkonkurrerer al anden bevoksning.



På et pænt langt stykke er der landbrugsland vest for stien og sandstrand øst for den, inden stien drejer lidt ind i landet. Omkranset af bevoksning ligger der her en plads med en af landets mest populære sheltere. Området ejes af Naturstyrelsen, og du kan reservere shelteren på styrelsens hjemmeside - men vær ude i god tid!

Du kan nu vælge to veje tilbage til Hou:

Den første fører dig videre ad en grusvej gennem en bevoksning med markante ege frem til Odder Strand Camping og Hølken Bådelaugs plads. Herfra går turen tilbage langs stranden.

- 1 Hou er en ung by, grundlagt som anløbssted i 1881. I 1924 holdt hele 50 erhvervsfiskere til i byen. Nu er det i stedet færgerne og lystbådene, der præger havnen. Hou har desuden både en efterskole, Hou Maritime Idrætsefterskole og en højskole, Egmont Højskolen. Højskolen er kendt for sin store indsats for mennesker med fysisk handicap. Grundholdningen er, at de har ret til fuld og ligeværdig deltagelse.
- 2 En storm i november 2015 og igen i januar 2019 var hård ved Kyststien, der på dette stykke blev undermineret og delvis skyllet væk.
- 3 Området med den lille skov med de mange egetræer er en gave fra den århusianske grosserer H. P. Timm. Han forærede i 1946 arealet til kommunen for at sikre adgang til stranden, og "parcellen må ingensinde af kommunen sælges eller pantsættes", som der står i det tinglyste skøde. I den lille skov er der offentlige toiletter.
- 4 Den 140 meter lange badebro er suverænt områdets længste. Den er opført af Egmont Højskolen.
- 5 Her står en meget speciel skulptur - den hedder (naturligvis) Houfruen.
- 6 Den lille Spøttrup Bæk har et meget markant udløb mellem to høfder.
- 7 Her finder du en af landets mest populære sheltere - tæt på vandet og godt i læ på pladsen, der er omkranset af træer.
- 8 Du kan gå tilbage til Hou ad denne vej et stykke inde i landet - eller vælge stranden igen.
- 9 Odder Strand Camping ved Hølken Strand.

Vælger du den anden, skal du fra shelterpladsen følge den smalle, men mærkede sti et par hundrede meter ind i landet til stien møder en grusvej. Drej til venstre ad den og følg den tilbage mod Hou gennem landbrugslandet, hvorfra der er en smuk udsigt ned mod havet. Grusvejen passerer meget tæt forbi flere ejendomme, så vis hensyn. Ved Hou Strandcamping leder mærkepælene dig ind ad Mågevej, en grusvej. Gennem skoven kommer du tilbage til stranden. Den mærkede sti fortsætter i øvrigt gennem byen, hvis du har lyst til at se mere af Hou.