



5



6



2

- Turens længde:** Den bestemmer du selv, men reservatet er ikke voldsomt stort, der er fx kun 800 meter fra det østligste til det vestligste punkt, så en typisk tur vil være nogle få kilometer.
- Højdeforskelle:** Området er meget kuperet, især øst for Tudsdamvej.
- Fremkommelighed:** Gode, græsklædte stier. De bliver slået nogle få gange om året, så græsset kan være langt. Nogle stier kan være meget fugtige. Du skal holde dig til stierne.
- Hunde:** Hunde må medtages, men af hensyn til fuglene skal de være i kort snor.
- Borde/bænke på ruten:** Der er bænke flere af de steder, hvor Svend Quistorff holdt af at sidde og iagttage fuglelivet.
- Parkering:** Der kan parkeres på græsset ved indkørslen til Sandbjerglejren, Tudsdamvej 5, 8350 Hundslund.
- Offentlig transport:** På skoledage kører der bus til Sondrup, linje 1006, tjek køreplan hos midttrafik.dk
- Afstand fra Odder:** 11 km
- Ejerforhold:** Reservaterne på begge sider af Tudsdamvej ejes af fonden Quistorff Nyskov Fuglereservat.
- Ture i nærheden:** "Kirkestier og kirsebær - Sondrup og Torup", "Sondrup Plantage: De tre damme og fjorden".

Folderen er udgivet i 2022 af Danmarks Naturfredningsforening i Odder takket være støtte fra **VELUX FONDEN**. Du kan også finde folderen på nettet: odder.dn.dk/naturen-i-odder/vandreture



Layout: Horisont Grafisk
Foto: Lars Aarø, Fokus Foto
Tekst: Ib Salomon



TURE I DEN LOKALE NATUR

På opdagelse i FUGLERESERVATET

Danmarks
Naturfredningsforening
Odder



Velkommen i Quistorff Nyskov Fuglereservat ved Sondrup

Tudsdamvej syd for Sondrup er en rigtig hulvej. Der er skov på begge sider af den snoede vej, og det er ikke hvilken som helst skov, for her har fuglene et vigtigt fristed: Quistorff-Nyskov Fuglereservat er opkaldt efter advokat Svend Quistorff, som opkøbte skoven for at sikre det fugleliv, han holdt så meget af.

Svend Quistorff døde i 2013, og han efterlod sig en fond som nu har ansvaret for de ca. 11 hektar skov, som reservatet ved Tudsdamvej udgør.

En stor informationstavle ud mod Tudsdamvej fortæller om reservatet og om områdets fugle, og som det fremgår af tavlen, er du velkommen til at gå på opdagelse. Hele området indgår i den store fredning, der rækker fra Søvind til Aakær, og som du kan se på kortet, er der masser af stier at udforske, og områderne er ikke større, end at du næppe farer vild.

Tudsdamvej fungerer som ledelinje og deler samtidig reservatet i en østlig og en vestlig del. På østsiden af vejen finder du den højtbeliggende og tørre del af reservatet med både skov og lysåbne områder, mens der på vestsiden er både et vandhul, en ellesump og en skovmose. Overalt vil du møde redekasser og kik op, for nogle af dem sidder rigtig højt, fordi de bl.a. er tiltænkt områdets ugler. Du vil også møde ganske meget dødt ved i skovbunden samt døde stammer, som får lov at stå, så spætter og andre huleboende fugle kan få gavn af dem - i det hele taget er der lagt en plejeplan, som sikrer den størst mulige variation og de bedst mulige forhold både for fuglene og for de insekter, de lever af. Og fuglene har i den grad taget stedet til sig, for der er registreret et væld af arter, heraf også mange, der nu yngler i reservatet. En forårmorgen er her fyldt med fuglesang, men året igennem kan du spotte masser af fugle.

Fonden ejer flere reservater

Ud over fuglereservatet ved Tudsdamvej ejer fonden Quistorff Nyskov Fuglereservat skov ved Baunehøj mellem Søvind og Horsens samt en strandeng ved Sondrup Strand. Her er der ikke offentlig adgang. I 2020 købte fonden desuden Kongemosen, et 22 hektar stort område i Silkeborg kommune. Læs mere om fonden og dens ejendomme på www.quistorff-nyskov.dk



Spætmeise – en af de mange arter i reservatet.

- 1 En stor informationstavle giver et godt overblik - både over de mange stier og reservatets fugleliv.
- 2 Vandhullet i den sydlige ende af reservatet er temmelig tilgroet, men det udgør en vigtig biotop.
- 3 Dette er den fugtige del af reservatet med både ellesump og skovmose.
- 4 Huset midt i reservatet lod Svend Quistorff bygge på en bakketop, og her boede han fra 1966 til 2012. Det ejes af fonden bag reservatet og fungerer som privat bolig, så hold afstand.
- 5 Her oppe fra skovbrynet er der en rigtig fin udsigt ned mod landsbyen Sondrup.
- 6 Der drives ikke jagt i området, men en gammel jagtthytte står tilbage og er nu delvis erobret af en meget stor myretue.